



www.filmtheaterfanfare.nl

contact@filmtheaterfanfare.nl

Nieuws uit het donker 63

En dan dachten we nog even: zouden de benodigde 60 bezoekers komen bij *La vie en rose* of zou iedereen weer en route zijn in verband met de vrije dagen rond Hemelvaart? Bijna het dubbele aantal(!) gasten gaf de film een 8,9 en een plaatsje in de top10 van de Fanfarepoll.

5000!

In de persoon van mevrouw Joke Boonman konden we iedereen eren, die ons heeft geholpen om dat prachtige aantal binnen anderhalf jaar te halen. Uit handen van Ad kreeg zij - mede namens het bestuur van de stichting - een 'zomerpakketje' uitgereikt. Natuurlijk een lekker flesje Italiaanse bubbeltjes (prosecco) en een aantal 'zomerse zaken' plús een tegoedbon om nog eens gratis op visite te komen. Die zal waarschijnlijk wel snel ingewisseld worden, want Joke is Vriend van... Zij heeft ons trouwens ook in contact gebracht met de gemeente Moerdijk.



Gemeente Moerdijk

Later deze week zullen we namelijk een gesprek hebben met de wethouder en een beleidsmedewerker van de Gemeente Moerdijk, omdat ook daar stemmen zijn opgegaan om 'iets met film' te gaan doen. En als we onze kennis aan anderen kunnen overdragen, onze medewerking moeten verlenen of anderszins bij kunnen dragen aan de verspreiding van 'de betere film', is dat natuurlijk nooit teveel gevraagd. Aan verhuizing denken we nog niet hoor.

Gezien

Afgelopen vrijdag hadden Dian en Ad weer een filmdag: eerst de nieuwe, naar hun mening, misser *Spiderman 3*, dan de bijzondere comedy van Lars von Trier (waarvan deze week het bericht kwam, dat hij lijdt aan een zware depressie en als gevolg daarvan niet tot enig werk in staat is): *The boss of it all* en het Spaanse *Azuloscurocasinegro*, de beste van de drie, met een titel die je beter leest met spaties: *Azulo scuro casi negro* (donderblauw, bijna zwart).

Pinkstertip

Eerder (in Nieuws uit het donker 24, te lezen op onze site) deden we verslag, nu tippen we tevoren! Op www.jazzinduketown.nl alles over het gezellige (gratis) straat-jazzfestival in Den Bosch, dat met de pinksterdagen voor de 34^e plaats gaat vinden. De hele binnenstad feest!

De film van donderdag 24 mei: *Salvador*



Een groep jonge Spaanse en Franse militanten pleegt in het begin van de jaren '70 een reeks overvallen in Catalonië om geld te vergaren voor de arbeidersbeweging. Het succes van de acties maakt de jongeren overmoedig, maar het gevoel van onkwetsbaarheid eindigt abrupt als enkelen in de val lopen.

Winnaar Goa (de Spaanse Oscar) voor het beste script van Lluís Arcarazo,

Het - waar gebeurde - verhaal van Salvador Puig Antich grijpt je letterlijk en figuurlijk naar de keel. Een bijzonder aangrijpend drama, waarin Daniel Brühl (*Good Bye Lenin*, *The educators*) bewijst dat hij niet alleen in het Duits een goed acteur is. (filmfocus.nl)

Spanje 2006. Regie: Manuel Huerga. Duur: 134'. Met: Daniel Brühl, Tristán Ulloa, Leonardo Sbaraglia e.a. Met pauze.

Hartelijke groeten van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen. 22 mei 2007.

Dit is een uitgave van *Filmtheater Fanfare*. Vertoningsadres: *De Vossenbergh* (locatie van het Markland College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch, naast het Victoria '03-terrein.