

Nieuws uit het donker 226

Ondanks de tegenwerking van de weergoden was het Jan Salden tócg gelukt om per stoptrein (want andere reden er niet) Oudenbosch te bereiken. En u weet wel dat we graag dóen wat we beloven. Aan de fragmenten die Jan bij zijn inleidende lezing vertoonde had een groepje dames al zoveel plezier dat de avond al geslaagd was. Druk was het natuurlijk niet: december is al een moeilijke tijd en met dat weer... Maar met een 8,08 werd *Les vacances de Monsieur Hulot* toch wel op juiste waarde geschat.

Reactie Verre reactie



Vorige week las u een reactie op onze nieuwsbrief vanuit India van Dick en Ilona. Zij waren op bezoek bij het filmfestival van Kerala. Ilona stuurde nog een foto waarop ze werd geïnterviewd op de rode loper. Hoewel; veel rode loper zien we niet, dus dat hebben we verzonnen. Als 'beroemde' gast uit Nederland had ze later ook nog een optreden op de lokale televisie van Kerala en daarvan is de tweede foto. Bent u dus in een ver buitenland en doet u een filmfestival aan, dan kunt u zomaar een beroemde gast worden.



Eén week zónder



Ná de film van donderdag moet u het een weekje zonder uw filmtheater stellen. Het organisatietrio is 'buiten de deur' en daardoor hebben we een korte winterstop, zoals gezegd van één week. Op donderdag de 13^e januari wordt u allen weer verwacht bij *Home for Christmas*. Maar dan is de nieuwe folder van januari en februari ook in uw (digitale) bus gevallen.

Fijne jaarwisseling

Namens het hele Fanfareteam wensen we u een heel gezellige jaarwisseling. U heeft nú alvast de mooiste wensen voor een goed 2011 te pakken, maar die komen in de volgende nieuwsbrief (die u dus ook een week zult moeten missen) nog wel in de herhaling.

De film van donderdag 30 december: *Tamara Drewe* 20.15 uur

Veel van Stephen Frears films hebben we naar Oudenbosch gehaald: *My beautiful laundrette* als eerste, maar daarna ook onder meer *Dangerous liaisons*, *High Fidelity*, *The snapper* en *The Queen*. *Tamara Drewe* heeft iets van *The snapper*: een komedie om ons tijdens 'de donkere dagen' wat op te vrolijken.



De sexy Tamara Drewe keert na lange tijd terug in het plattelandsdorpje waar zij is opgegroeid. Dat zorgt daar nogal voor een schok, want haar benen zonder einde, haar verbouwde neus en haar spannende werk als journaliste had men er niet verwacht. Iedereen valt voor de charmes van Tamara, zoals daar zijn: de schrijver van misdaadromans, de gefrustreerde student, de rocker op zijn retour en ga zo nog maar even door.

De film is gebaseerd op de gelijknamige striproman van Posy Simmonds.



Verenigd Koninkrijk 2010. Regie: Stephen Frears. Duur: 109'. Met: Gemma Arterton, Roger Allam, Bill Camp, Dominic Cooper, Luke Evans. De film wordt met pauze vertoond.

Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.

28 december 2010.

Dit is een uitgave van *Filmtheater Fanfare*. Vertoningsadres: *De Vossenberg* (locatie van het Markland College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch.